

# ΡΕΠΟΡΤΕΡ



**ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΜΙΤΗ,**  
**ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ**

28.03.13

## **ΕΥΡΩ-ΒΑΒΕΛ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ**



Πλήρης αναστάτωση πλήττει την Κύπρο τις τελευταίες ημέρες. Όμως αυτή η κατάσταση επήλθε ύστερα από γενικότερη λανθασμένη πορεία των εκάστοτε κυβερνήσεων σε συνδυασμό με την απραξία των πολιτών. Στα χρόνια των παχέων αγελάδων αυξήθηκαν οι προσλήψεις στο δημόσιο και τώρα η κυβέρνηση καλείται να πληρώσει το λογαριασμό, μέσω περικοπών σε δαπάνες και αυξήσεων στους φόρους. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η ξένη βοήθεια φαντάζει ως μόνη λύση στα μάτια των πανικόβλητων κύπριων πολιτών. Είναι όμως πλέον γνωστό σε όλους πως η αρωγή των ξένων επενδυτών στη χώρα μας δεν είναι παρά μόνο ένας μανδύας που καλύπτει πολύ καλά τις πραγματικές προθέσεις τους.

“ Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.  
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.”

(Περιμένοντας τους βαρβάρους Κ. Καβάφης)

Οι στίχοι που κλείνουν το ποίημα, απέκτησαν αποφθεγματική αξία, καθώς εκφράζουν επιγραμματικά την απογοήτευση των πολιτών για την ανυπαρξία των βαρβάρων και για τη διάψευση της προσδοκίας τους, ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την κατάσταση πλήξης και παρακμής που είχαν περιέλθει.

Το ενδιαφέρον στη διατύπωση των στίχων αυτών είναι το γεγονός πως οι βάρβαροι δεν θεωρήθηκαν ποτέ η μοναδική λύση για την πολιτεία, οι βάρβαροι ήταν απλώς «μια κάποια λύσις». Στην παρούσα φάση όμως αυτή η λύση φαίνεται ανεπιθύμητη από τον κυπριακό λαό ο οποίος έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος του όμως τα συμφέροντα των ξένων δεν τους το επιτρέπουν.

Παρ' όλα αυτά όμως υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ε.Ε δήλωσε πως η κατάσταση της Κύπρου είναι πολύ χειρότερη από ότι στην Ελλάδα. Γιατί άραγε;

**Τα άρθρα δημιουργήθηκαν από τους μαθητές για το μάθημα PROJECT και δεν εκφράζουν θέσεις ή απόψεις και το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να θεωρείται απαραίτητα έγκυρο.**